

---

# SVENSKA



## Välkommen till the Foundling Museum

---

The Foundling Museum utforskar historien om the Foundling Hospital, Storbritanniens första välgörenhetsinrättning för barn. Institutionen etablerades 1739 och drevs på den här platsen mellan 1745 och 1926. Välgöreheten fortsätter än idag genom organisationen Coram.

### Introduktion

På 1700-talet levde en stor del av Londons invånare i extrem fattigdom. När kvinnor i den situationen blev gravida, speciellt utanför äktenskapet, innebar det ofta vanära och ökade svårigheter för både modern och barnet. Över 1,000 barn per år uppskattas ha blivit övergivna på Londons gator.

Thomas Coram (ca. 1668-1751) var en sjöman och filantrop som bestämde sig för att förbättra situationen. Han ville grunda en institution för att ta hand om barn som annars skulle blivit övergivna. Under nästan 20 år ledde han en kampanj för att få en så kallad "royal charter", ett kungligt brev som skulle ge honom tillåtelse att öppna en sådan institution. 1739 fick han lön för sitt hårda arbete när han beviljades en royal charter; Storbritanniens första välgörehet för barn var grundad. Institutionen öppnade 1741 i tillfälliga lokaler men flyttade till en permanent, specialbyggd byggnad 1745.

Redan från början fanns en hög efterfrågan på de tillgängliga platserna. De första årtiondena instruerades föräldrarna att lämna en "token" med sitt barn, något som skulle fungera som ett kännetecken. De barn som blev antagna till institutionen fick ett unikt nummer och ett nytt namn; om en släkting skulle komma och hämta barnet senare var dessa kännetecken ett sätt att se till att de hämtade rätt barn. En "token" kunde vara tyg, mynt, spelkort, smycken och medaljer.

Barnen skickades först till ammor som bodde utanför London. De fick betalt för att ta hand om barnen tills de var mellan tre och fem år gamla och de återvände till the Foundling Hospital. Den rutinen fortsatte ända fram till 1900-talet.

---

---

Barnens liv på the Foundling Hospital utgick från ett strikt schema där dagarna spenderades åt utbildning, motion och husarbete. Deras mat var enkel, men jämfört med de som levde i fattigdom levde de väl.

Thomas Corams ambition var att uppfostra de övergivna barnen till att bli produktiva medborgare. Deras utbildning var begränsad till en början: de fick lära sig att läsa bara för att kunna läsa bibeln. Fokus låg snarare på praktiska kunskaper. Flickorna fick lära sig att spinna, sticka och sy. Pojkarna gjorde rep och lärde sig att marschera. Alla barn gick i kyrkan två gånger varje söndag.

När de var mellan nio och fjorton år blev de satta i lära utanför institutionen. Pojkarna skickades antingen till köpmän och hantverkare eller till det militära medan flickorna främst blev hembiträden.

## **Kultur och filantropi**

Redan från början fanns det en tydlig koppling mellan den kulturella världen och the Foundling Hospital. Institutionen huserade inte bara ett barnhem, utan även Englands första offentliga konstgalleri. De organiserade även populära välgörenhetskonserter, ett tidigt exempel på hur den kulturella världen kom att fortsätta stödja välgörenhet och barns välfärd. William Hogarth, George Frideric Handel och Charles Dickens är alla exempel på personer som var aktivt involverade i att stötta the Foundling Hospitals verksamhet.

*Vi hoppas ditt besök på museet blir trevligt.*